

INSPIREREND VOORBEELD

JOHN BRADBURNE OFS

John Randal Bradburne werd geboren op 14 juni 1921 in Skirwith (Engeland). Zijn ouders waren Anglicaans, zijn vader was daar priester. John werd gedoopt op 31 juli 1921.

Na de middelbare school wilde John naar de universiteit gaan, maar de Tweede Wereldoorlog brak uit en hij meldde zich aan als vrijwilliger voor het Indiase leger, dat toen nog onder Brits gezag stond. John werd toegewezen aan het 9th Gurkha Rifles, een infanterie regiment, en werd gestationeerd in Malaya, een Britse kolonie op het schiereiland Malakka en het eiland Singapore, dat tegenwoordig onderdeel is van Maleisië.

Tijdens zijn verblijf in Malaya had John een diepe religieuze ervaring gehad, en terug in Engeland verbleef hij bij de Benedictijnen in Buckfast Abbey waar hij in 1947 toetrad tot de Rooms Katholieke Kerk. John wilde Benedictijn worden, maar dat kon niet omdat hij minder dan twee jaar katholiek was. Daarna kreeg John sterk de behoefte om te gaan reizen, en de volgende zestien jaar trok hij door Engeland, Frankrijk, Italië, Griekenland en het Midden-Oosten. In Engeland verbleef hij zeven maanden bij de Karthuizers, vervolgens sloot hij zich in Israël aan bij de kleine Orde van Onze Lieve Vrouwe van de berg



Sion en verbleef een jaar als novice in Leuven. Daarna wandelde hij naar Rome en leefde een jaar in de orgelruimte van een klein kerkje in een bergdorp. Hij ging terug naar Engeland, probeerde te leven als kluizenaar in Dartmoor, ging naar de benedictijnse Prinknash Abbey, werd vervolgens koster in de kathedraal van Westminster en daarna conciërge van het landhuis van kardinaal Godfrey in Hertfordshire.

John werd lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren op 30 maart 1956, Goede Vrijdag.

In 1962 vroeg John aan een bevriende Jezuïet in Rhodesië (het huidige Zimbabwe) of er ergens in Afrika een grot was waar hij zou kunnen bidden. Zijn vriend nodigde hem uit als missionaris naar Rhodesië te komen. John nam de uitnodiging aan en vertrok naar Rhodesië. Hier vertelde hij aan een franciscaanse priester dat hij drie verlangens had: mensen met lepra dienen, sterven als een martelaar en in een franciscaanse pij begraven worden.



In 1969 werd John aangesteld als hoofdverantwoordelijke voor Mutemwa, een centrum voor mensen met lepra. John wijdde zich volledig aan de patiënten, stond 's ochtends al om drie uur op, waste en verbond de patiënten, at en sprak met hen. Zo nodig droeg hij hen naar de Mis. Maar een meningsverschil met de leiders van het centrum over de leefomstandigheden van de patiënten leidde tot zijn ontslag.

John mocht zijn intrek nemen in een leegstaande eenkamer hut op het terrein en bleef de patiënten zo goed mogelijk ondersteunen, hoe moeilijk zijn persoonlijke omstandigheden ook waren. In deze tijd speelde een burgeroorlog (1964-1979). Vrienden drongen erop aan dat John zou vertrekken, maar hij weigerde. John probeerde de patiënten zo goed mogelijk tegen uitbuiting te beschermen, maar men vond dat maar verdacht, mede omdat hij een buitenlander was. Op 2 september 1979 werd John ontvoerd door strijders van het Zimbabwaanse Afrikaanse Nationale Bevrijdingsleger, op 5 september doodgeschoten en begraven op het kerkhof van de Chishawasha Missie, ongeveer 18 kilometer ten noordoosten van het huidige Harare. Overeenkomstig zijn wens werd John begraven in een franciscaanse

pij, een privilege dat de leden van de OFS van oudsher hebben.

John liet circa 6.000 gedichten na, de meeste geschreven na 1968. Hij staat in het Guinness Book of Records als de dichter die de meeste Engelstalige dichtregels heeft geschreven, 169.925 regels – bijna twee keer zoveel als William Shakespeare. Zijn gedichten gingen over van alles en nog wat, religie, natuur, klaagzangen en verhalen. Omdat John veel van zijn brieven in dichtvorm schreef, worden er nog steeds af en toe nieuwe gedichten ontdekt.

In juli 2011 vroeg de franciscaanse priester Paschal Slevin aan de aartsbisschop van Harare om een onderzoek te starten naar Johns mogelijke heiligheid. Hij schreef hierbij: "ik heb er geen enkele twijfel aan dat John is gestorven als een martelaar, vastberaden om zijn vrienden, de mensen met lepra, te dienen. Als zijn martelaarschap wordt geaccepteerd zou zijn heiligverklaringsproces tamelijk snel kunnen gaan". Het onderzoek werd gestart, en op 15 juli 2019 kreeg John de titel 'Dienaar van God'. De weg naar heiligverklaring wordt voortgezet...

Mariette Fleur ofs